



**Raad van Kerken Ede**

## **INFORMATIE OVER DE RVK-EDE**

### ***Wat beweegt en draagt ons:***

*God, die onder mensen wonen wilt, wees aanwezig in het huis van uw Kerk, opdat zij mag zijn een gastvrij oord, voor allen die u zoeken, voor allen die lijden onder onrecht en verdeeldheid, voor allen die verlangen naar vrede en recht. Help ons als christenen elkaar de hand te reiken en bruggen te slaan naar mensen van andere religies en culturen, opdat deze wereld worden mag een voor allen veilig thuis.*

### **Ontstaan en huidige samenstelling**

De Raad van Kerken te Ede is opgericht in 1969 en bestaat dus al bijna 50 jaar. In het najaar 2014 is het 45-jarig bestaan gevierd in kerkelijk centrum Emmaüs.

Bij de oprichting waren de volgende kerken en kerkgenootschappen vertegenwoordigd: Gereformeerde Kerk Ede, Hervormde Taborgemeente, Leger des Heils, Rooms-Katholieke Kerk, Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede, de Molukse Kerk in Lunteren en de Nederlandse Protestanten Bond, afdeling Ede.

Later hebben zich daarbij gevoegd: Basisgemeenschap Exodus, Kerkelijk Centrum Emmaüs en (na een periode van gastlidmaatschap) de Hervormde Gemeente Ede.

Anno 2018 is deze samenstelling ongewijzigd met dien verstande dat de Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente sinds 1 januari 2017 zijn gefuseerd tot Protestantse Gemeente te Ede. Ook moet vermeld worden dat op zeker moment de Molukse kerk heeft afgehaakt.

Een andere ontwikkeling is de vorming van de PKN geweest, bestaande uit de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk, maar dit heeft geen invloed gehad op de samenstelling van de huidige Raad van Kerken in Ede. Om geen misverstanden te vormen: naast de RvK in Ede bestaat er ook een Raad van Kerken in Bennekom. In formele zin is daar geen contact of samenwerking mee, wel is er incidenteel overleg met elkaar.

Sinds 13 oktober 2004 is de Raad van Kerken een vereniging met statuten en als zodanig ingeschreven in het handelsregister. Deze omzetting was nodig omdat de RvK Ede op verzoek van de gemeente Ede verantwoordelijkheid ging dragen voor het godsdienstonderwijs op de basisscholen in de gemeente (dus niet alleen de kern Ede). Hoewel de subsidieverhoudingen m.b.t. het godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs sindsdien zijn gewijzigd, draagt de RvK nog steeds de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en bestaat er een werkgroep van de RvK Ede, die o.a. toezicht houdt op het gegeven onderwijs.

De Raad van Kerken in Ede kent een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) dat door de leden (afgevaardigden) van de lidkerken in functie wordt benoemd en functioneert zoals dat in een huishoudelijk reglement wordt voorgeschreven.

Minimaal vier maal per jaar komt de Raad van Kerken plenair bij elkaar en een van

deze vergaderingen geldt als jaarvergadering waarin de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) door de afgevaardigden worden besproken (en goedgekeurd). De statuten maken naast het instellen van werkgroepen mogelijk dat er in de andere kernen van de gemeente Ede ook deelraden worden opgericht of dat een bestaande raad van kerken als deelraad van de RvK Ede worden erkend. Daarnaast wordt in het huishoudelijk reglement de optie van gastlidmaatschap genoemd.

## **Doelstellingen**

Wat wil de Raad van Kerken in Ede bereiken? Dit staat helder en concreet in de statuten geformuleerd en verschilt niet essentieel van de doelen van de landelijke Raad van Kerken. Citerend wat er in artikel 2 van de statuten staat:

*De Raad van Kerken stelt zich ten doel om een samenwerkingsverband te zijn van plaatselijke Christelijke kerken en geloofsgemeenschappen en tracht dit doel te bereiken door:*

- *de leden te informeren over ontwikkelingen en activiteiten binnen de deelnemende kerken en deze desgewenst op elkaar af te stemmen;*
- *gemeenschappelijke activiteiten (zoals oecumenische vieringen) uit te voeren;*
- *overleg te plegen met de burgerlijke overheid over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen;*
- *de Bijbelse boodschap in de gemeente gestalte te geven en*
- *samen te werken met andere dan in de vereniging vertegenwoordigde geloofsgemeenschappen.*

Dit klinkt mooi, maar in de praktijk valt er op een paar punten wel wat af te dingen, met name het derde en vierde punt. Van een regulier overleg met de gemeente Ede is al jaren geen sprake meer en het uitdragen van de Bijbelse boodschap is toch vooral een zaak van de kerken (lid of geen lid van de RvK) zelf. De Raad van Kerken is geen kerk op zich, maar weet de deelnemende kerken tot activiteiten te bewegen, die kunnen leiden tot een beter *begrip* waar de kerken voor staan. In algemene zin kan men stellen, dat de oecumenische beweging daarbij staat voor meer samenwerking en elkaar de hand te reiken in gesprekken over geloof en samenleving. Het motto (gebed) dat deze tekst inleidt is een kernachtige uitdrukking van al onze wensen als Raad van Kerken in Ede.

## **Activiteiten**

Het programma van de Edese Raad van Kerken varieert van jaar tot jaar, maar in het algemeen zijn er een aantal vaste activiteiten. Daarnaast verleent de Raad van Kerken zijn medewerking aan activiteiten van kerken of andere organisaties en ondersteunt deze vaak in financiële zin.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

- in de derde week van januari is er de Week van Gebed voor eenheid van de kerken. Wij sluiten hierbij aan bij het jaarlijkse thema dat landelijk wordt voorbereid;
- op de eerste vrijdag van maart is er de Wereldgebedsdag voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Sinds 2017 nemen wij hieraan weer deel en uitgangspunt is het programma dat wereldwijd is voorbereid;
- maandelijks zijn er Taizé vieringen en Evensongs in de Beatrixkerk; deze worden voorbereid door werkgroepen vanuit de RvK;
- in december vindt er in de Oude Kerk van Ede een adventsvesper plaats.

Daarnaast zijn er activiteiten die wij ondersteunen en publiceren op onze site (tegenwoordig ook via het programma: Bespreek het Samen van de PGE), zoals:

- bewust naar Pasen: vijf bijeenkomsten tijdens de lijdenstijd in Emmaüs;
- de jaarlijkse oecumenische heideweekviering wordt door de een vertegenwoordiger van de RvK mede voorbereid en wij ondersteunen deze viering ook financieel;
- in september vindt er een Vredesviering plaats in de R.K Sint-Antoniuserkerk;
- jaarlijks zijn er diverse bezoeken aan de Turkse en/of Marokkaanse moskee en worden gezamenlijke ontmoetingen georganiseerd door de Werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken.

De activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks activiteitenplan waar ook ruimte is voor nieuwe initiatieven vanuit de deelnemende kerken en eigen werkgroepen.

Zo wordt ook voor 2019 gedacht aan het organiseren van een Passion op Goede Vrijdag en een Vredeswandeling tijdens de Vredesweek eind september. Wellicht dat we in 2019 ook als RvK meer aandacht gaan besteden aan de Kerkennacht in Ede.

In 2017 hebben we tijdens de 4-mei herdenking bij het mausoleum in Ede voor het eerst als Raad van Kerken een krans gelegd. Dit is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.

## **Communicatie**

Dit is en blijft een punt van voortdurende aandacht. Eigenlijk zou er in het bestuur iemand moeten plaatsnemen die specifiek de taak heeft om voortdurend het werk van de RvK onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar zijn berichten van de RvK opgenomen in de kerkbladen van de HGE en de PGE en ook in nieuwsbrieven van andere kerken, maar het bereik van ons naar de “gewone” kerkleden toe is (te) beperkt. De lokale omroep maakt melding van activiteiten in de rubriek “Kerkvenster”, maar de medewerking van de plaatselijke pers (Ede Stad en Edese Post) is voor verbetering vatbaar. De raad beschikt over een website, maar sociale media als Facebook en Twitter worden (nog) niet benut. Zie: [www.raadvankerkenede.nl](http://www.raadvankerkenede.nl)

## **Slotwoord: onze toekomst als Raad van Kerken in Ede**

In het voorjaar van 2017 hebben we samen met de landelijk secretaris, ds. Klaas van de Kamp, geconfereerd over onze toekomst. Centraal stond daarbij de vraag: stoppen we ermee, gaan we op de oude voet verder of proberen we aan ons werk een nieuw elan te geven, o.a. door meer te organiseren en de samenstelling van de Raad van Kerken uit te breiden en daarmee ook het draagvlak van de raad te vergroten?

We hebben besloten dat laatste te gaan doen: meer activiteiten (waar al in 2017 een begin mee is gemaakt) en te gaan onderzoeken of andere geloofsgemeenschappen en kerken zich willen aansluiten bij de Raad van Kerken in Ede. Inmiddels hebben de Schuilplaats in Ede en ook de plaatselijke Nederlands Gereformeerde en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken zich als gastlid bij ons aangemeld.

In ons jubileumjaar willen we verder bezinnen op onze toekomst als Raad van Kerken.

Albert Schol  
Ede, dec. 2018